

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2024

Τελευταίο χαιρετισμό στον αγαπητό συνάδελφο και φίλο ΣΠΥΡΟ ΤΡΩΙΑΝΟ  
γιά τήν πενήντα χρόνων φιλία και συνεργασία.

Με έθλιψε βαθύτατα η απώλεια του Σπύρου Τρωιάνου, διεθνούς φήμης επιστήμονα με λαμπρό διδακτικό και επιστημονικό έργο και αγαπητού συναδέλφου και φίλου.

Γνωριζόμαστε με τον Σπύρο Τρωιάνο πάνω από πενήντα χρόνια. Από τή δεκαετία τού 1960 συνεργαστήκαμε στην Εθνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών και κυρίως για τη συγκρότηση της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης, όπου η συμβολή του Τρωιάνου ήταν καίρια. Οι Επιτροπές και ιδιαίτερα των Βαλκανικών Σπουδών είχαν πολλά προβλήματα για την ομαλή συνέχιση, διεύρυνση και επιτυχή εκπροσώπησή τους στις διεθνείς συναντήσεις, προβλήματα πού οξύνθηκαν μέ τήν πολιτική ανωμαλία.

Παρά τόν φόρτο των πολλαπλών του υποχρεώσεων, ο Σπύρος Τρωιάνος συμμετείχε ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο των Επιτροπών, συχνά ως αντιπρόεδρος, και συνέβαλε αποφασιστικά στην πορεία τους, ως τήν πρώτη περίπου δεκαετία του αιώνα μας. Τελευταία εικόνα πού μένει έντονα στή μνήμη μου είναι όταν πριν από δέκα περίπου χρόνια πήγαμε ό Τρωιάνος και η ύπογράφουσα στό Υπουργείο Εξωτερικών γιά νά συζητήσουμε τά προβλήματα της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης και νά ζητήσουμε, μάταια, τη στήριξή τους.

Ακόμη δέν ξεχνώ τίς συναντήσεις μας σέ άλλους χώρους και άλλες περιπτώσεις και τίς συζητήσεις μας, πολύ διαφωτιστικές για μένα, γιά τό δίκαιο τών Βαλκανικών χωρών.

Αυτή την εικόνα κρατώ, καθώς αποχαιρετώ μέ μεγάλη θλίψη τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο.

Μαρία Πελεκίδου